

Fernisering lørdag den 17. april kl. 14.

Vejen billedskole har afholdt sin 10. fernisering.



Det strømmede ind med børn og voksne lørdag den 17. kl. 14, da Vejen Billedskole holdt fernisering. Den grønne Skibelundsal var fyldt op med børnenes arbejder.

Ved indgangen mødtes man af et gennemsigtigt "kolonihavehus", der var fyldt med billeder, store dukker og der var dækket op med farvestrålende, glaseret keramik osv. osv.



Hvert af holdene blev præsenteret på smukkeste vis på de opsatte opslagstavler. Computerholdet viste "hjemmelavet" computerspil og forarbejderne til det. Der var traditionelle tegninger, fantasifulde oplæg, finurlige løsninger og meget meget andet.



Da billedskolens formand museumsinspektør Teresa Nielsen sagde velkommen, var der over 100 børn og voksne!

Teresa fortalte kort om semesteret og kom ind på, at Vejen Billedskole efterhånden er blevet kendt landet over. Der er mange, der klikker ind på hjemmesiden og lader sig inspirere af alt det, der forgår. Der har været 6 hold med 60 børn – og det er selv på landsplan FLOT.





Senere overtog lærerne mikrofonen og fortalte lidt om, hvad deres hold havde bedrevet. Lige før der blev åbnet for det traditionelle ferniserings-traktement (et lille glas med økologiske gulerødder og chips) fik alle de fremmødte billedskolebørn et lille fint "kolonihavehus", der var udviklet af Sophus Ejler Jepsen og samlet vha. gode hjælpere.



Huset kunne senere tages med op i billedskolelokalet, hvor der var lagt op til at arbejde videre med det, dekorere det, udvide med en kolonihave med træer, blomster, sommerfugle, dyr og mennesker. Mange benyttede sig af tilbuddet og i løbet af ingen tid var lokalet fyldt, og der opstod en dejlig arbejdsom, summende og småsnakkende hyggelig stemning, hvor voksne og børn arbejdede sammen om projektet eller lavede deres eget – eller fik en snak med lærerne eller andre forældre.



Der stod gode hjælpere parat til at vejlede, og på bordene var der opsat "harmonika-vejledninger" (fremstillet af Sophus Ejler Jepsen), som man kunne følge. Igen en vellykket fernisering og et flot gennemført værksted, som vi i bestyrelsen er rigtig stolte af at stå bag.



Tak til alle fremmødte.
 Tak til alle hjælperne, som er uvurderlige – hvad gjorde vi uden?
 Tak til de fantasifulde børn, der havde fremstillet de farvestrålende og finurlige produkter.
 Tak til lærerne for deres meget flotte indsats.
 Tillykke med endnu et succesfyldt semester.